



• Jolanda Linschooten steekt triomfantlyk haar armen in de lucht na het volbrengen van de loodzware bergkilometers.  
FOTO: DE TELEGRAAF

Ook Nederlanders hielpen Napoleon

# Koeriers van de keizer

door PIETER VAN DER SLOOT

MOSKOU, dinsdag  
Toen zijn vrouw Kysia Hekster vier jaar geleden de baan kreeg aangeboden van NOS-correspondent in Moskou, krabde Menno Hurenkamp zich eens goed achter de oren. Moskou, was dat niet die vieze grijze stad in Rusland? Konden zij hun twee jongens, die in Nederland nog op de lagere school zaten, zo'n bijna misdadige verhuizing wel aandoen? „Inmiddels weet ik natuurlijk beter: er zijn weinig steden op de wereld die zo zinderen en kolken als Moskou.”

We lopen langs de muren met de torens van het Kremlin, het decor van een cruciale

scène in Hurenkamps meeslepende historische jeugdroman 'Koeriers van de keizer' die de



• Menno Hurenkamp met op de achtergrond het Kremlin in Moskou, decor van zijn boek 'Koeriers van de keizer'.  
FOTO: DE TELEGRAAF

ze week verschijnt. „Hoor je het slaan van de Verlosserstoren? Wat een geluid hè? Die

klok is gegoten in Holland.” Rusland herdenkt op dit moment dat Napoleon met zijn

Grande Armée twee eeuwen geleden optrok naar Moskou – een veldtocht die het begin betekende van het einde van Bonaparte. „Wat veel mensen niet weten, is dat in dat leger, dat meer leek op een volksverhuizing, tussen de Duitsers, Fransen, Polen en andere nationaliteiten ook zeer veel Nederlanders zaten. Dat aspect is in onze vaderlandse geschiedschrijving jammer genoeg nogal onderbelicht.”

In 'Koeriers van de keizer' wordt de Russische veldtocht beschreven door de ogen van de 14-jarige Nicolas van Schauburg, zoon van een Hollandse officier in dienst van Napoleon. De Russen laten Moskou met zijn gouden koepels en paleizen liever in vlammen opgaan dan die zomaar weg te geven aan Bonaparte. In de brandende stad raakt Nicolas bevriend met Alexander, zoon van een Russische edelman. Als de beide jongens van Napoleon uiteindelijk de opdracht krijgen om een brief met een vredesvoorstel af te leveren bij de tsaar in Sint-Petersburg, raken ze verzeild in het brandpunt van de geschiedenis.

„De kunst is tegenwoordig om kinderen een beetje aan het lezen te houden. De beleving van een boek weegt nooit op tegen die van een dvd of een computerspelletje. Verbeeldingskracht is vitaal voor de rest van je leven. Maar hoe maak je dat je kinderen duidelijk? „Toen de politoloog Hurenkamp (41) op een avond bezig was aan een boek over de Nederlandse politiek, riep een van zijn zoonnetjes: „Papa, waarom zit je altijd te schrijven? Als je schrijft, schrijf dan eens iets voor ons!” En zo ging Hurenkamp, die zich al terdege had verdiept in de Russische geschiedenis, dezelfde dag nog aan het werk.

Naar 'Koeriers van de keizer' wordt reeds door Russische uitgeverij gelinkt. „Volgend jaar wordt tussen Nederland en Rusland het 'Vriendenschapsjaar 2013' gevierd. Koningin Beatrix zal naar Moskou komen. Feitelijk hebben we ons koningshuis te danken aan Napoleon: na zijn aftreden kwam koning Willem I bij ons aan de macht.”

Het gezin Hurenkamp-Hekster heeft inmiddels de koffers weer gepakt voor Nederland, waar zijn vrouw – hoe toevallig – verslaggever Koninklijk Huis wordt voor de NOS. „Met mijn boek heb ik mijn kinderen niet alleen willen entertainen maar ook de geschiedenis willen vertellen in de vorm zoals dat moet: met een verhaal. Eigenlijk zouden meer vaders en moeders een boek voor hun kind moeten schrijven. Misschien dat daarmee het lezen wordt gered.”

**'Ik schreef het eigenlijk voor mijn twee zonen'**

## NEDERLANDSE SCOORT IN ZWAARSTE RENNERSHEL IN FRANSE ALPEN

# EENZAAM aan de TOP

door ROB HAMMINK

CHAMONIX (Frankrijk), dinsdag

De wolvin heeft het 't afgelopen weekeinde weer geflikt. Ze trotseerde het holst van de nacht, de modder, de eenzaamheid en de vele kilometers in onvoorspelbaar berggebied. Jolanda Linschooten (46) is kapot als ze over de finish van de The North Face UTMB komt, de zwaarste ultratrailrace ter wereld met het grillige Mont Blancmassief als middelpunt. De menigte bij de finish juicht en de meeslepende muziek Conquest of Paradise van componist Vangelis tovert kippenvel op ieders armen.

„Ik heb alles gegeven”, stoot ze uit. „Ik had zestien uur in gedachten. Daar ben ik onder gebleven.” De modder op haar benen, een paar tranen over de rode koken van haar gemangelde gezicht herinneren aan de hel waar ze doorheen ging. Hoezo de overwinning van het paradijs?

Ze was niet de snelste deelnemster. Dat was de Engelse Lizzie Hawker, maar de blonde vrouw uit Aker-sloot ploegde in precies 15 uur en 56 minuten honderd bergkilometers weg, non stop, zonder ondersteuning, als een menselijke machine. Of liever: als die wolf die ze altijd in gedachten heeft als ze prestaties moet neerzetten.

En die heeft de schrijfster/beroepsavonturier neergezet. Zo stak ze in 2007 alleen de Groenlandse ijskap over en werd ze tweede tijdens de moordende Marathon des Sables, die ze relatief eenvoudig noemt. „Omdat je 's nachts mag slapen.” Vorig jaar nam ze ook al deel aan de roemruchte TDS van The North Face, de verkorte versie van de UTMB. Toen was ze de snelste vrouw en finishte ze binnen 21 uur.

### Kroon

Met een lengte van 168 kilometer en 9000 hoogtemeters, meer dan de klim naar de top van de Mount Everest, moest de Ultra-Trail du Mont Blanc de kroon worden op haar rennerscarrière. Maar de ultieme uitdaging in rennersland werd hier in de Franse Alpen op het allerlaatste moment bijgesteld wegens sneeuw, ondoordringbare mist en gevoelstemperaturen van -10 graden Celsius. De Amerikaanse outdoorfirma wilde wel iets bijzonders neerzetten, maar niet ten koste van de veiligheid. Bergcולים kunnen de gevaarlijkste vijanden zijn, zo blijkt uit het toemend aantal dodelijke ongevallen in de Alpen. Een lokale ondernemer: „De tiende UTMB is slachtoffer van zijn

eigen succes. Te veel deelnemers tegenwoordig, die te slecht getraind zijn en maar wat doen. Trailrunning is een hype. Goed voor onze omzet, maar levensgevaarlijk.”

De sport, die vooral de afgelegen paden en de ruige natuur opzoekt, geniet momenteel een ongekeerd succes. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt dan tijdens marathons omdat al die dreunen in het lijf te belastend zijn voor een jong lichaam en je vooral loopt met de geest. Die ontwikkelt zich nu eenmaal als je ouder bent.

De 168 UTMB-kilometers werden dus 100 kilometers met 'slechts' 6000 hoogtemeters en ging niet meer door Frankrijk, Zwitserland en Italië, maar werd beperkt tot de Franse bergen. Kortere en dus prettiger, zou je zeggen. Maar Linschooten was teleurgesteld. „Heb ik daar maanden voor getraind? De laatste twee weken was ik al in de Alpen om te acclimatiseren en de route heb ik al een keer helemaal gelopen. Sterker, ik kan hem dromen”, zei ze vooraf voor haar tentje waarin ze ascetisch leefde. „Normaal kom ik na honderd kilometer pas op gang. Ik moet me omschakelen, flexibel zijn en anders omgaan met mijn energie. Dat wordt nu de grootste uitdaging.”

Daarna startte ze in de eerste linies en ging het onbekende tegemoet. In totaal 2300 deelnemers uit 27 verschillende landen, Amerikanen, Chinezen, opvallend veel Japanners en acht Nederlanders onder wie één wolvin die bewijst dat ons platte waterland grote bergcולים kan voortbrengen.

De hele dag galmt daarna het applaus voor binnenkomende renners door de straten van Chamonix. Linschooten zit al uren in haar tentje en laat cocktails, urenlange speeches van hotemetoten graag aan zich voorbijgaan, als een eenzame wolvin die uitrust van de jacht.



• Slager Daan van der Zon zet de zaag in een half varken. „Mensen weten nauwelijks waar hun speklapjes vandaan komen.”  
FOTO: RENE OUDSHOORN

## Workshops uitbenen bij ambachtelijke slager gaan erin als koek 'AH, DAAR ZITTEN DE SPARERIBS!'

door ROY KLOPPER

LEIDEN, dinsdag  
Rund- en lamsvlees van elkaar onderscheiden lukt de meesten nog wel, maar slechts weinig consumenten weten precies van welk deel van het varken dat knapperige speklapje op ons bord afkomstig is. De ambachtelijke Leidse slagerij Van der Zon biedt uitkomst met uitwendende demonstraties: in circa anderhalf uur wordt een half varken spier voor spier 'afgepeld'. Onder het genot van een wijntje of een biertje voor de toekijkende deelnemers. En natuurlijk veel plakjes worst.

Eigenaar Daan van der Zon (34) zet anderhalf uur na sluitingstijd van zijn vleeswinkel op de Haarlemmerstraat in hartje Leiden resoluut de zaag in de rug van een half varken.

Acht belangstellenden hangen aan zijn lippen en leggen met camera's al zijn bewegingen vast. Met een vlijmscherp mes wordt het dier geroutineerd gefileerd. „Ah en daar zitten de spareribs”, zo herkent één

van de deelnemers haar lievelingskostje.

De workshops zijn een groot succes. „Ik doe er inmiddels zeventien per jaar. Er komen sportploegen en bedrijven op af, maar ook het plaatselijke roc heeft me gevraagd om uitwendende demonstraties te geven voor leerlingen. Want zelfs de vakopleiding voor het slagersvak kent tegenwoordig alleen nog praktijkklassen met technische delen in plaats van echte varkens. Steeds vaker moet alles van papier worden geleerd.”

Van der Zon kwam op het idee nadat een klant hem het hemd van het lijf vroeg over de herkomst van de twee kleurenkarbonades. „Ik heb in een volle winkel een half varken gepakt en het hemd uitgelegd. De man was zo enthousiast dat hij kort daarop met zijn kookclub op de stoep stond. Inmiddels lopen alle workshops, die 35 euro per deelnemer kosten, in recordtijd vol na aankondiging op onze internetpagina.

Het is natuurlijk ook weer klantenbinding.”

Want zo ouderwets als de door witte tegeltjes, eenvoudige toonbank en vleeshaken gekenmerkte winkel lijkt, zo modern is de commerciële bedrijfsvoering. Zo levert Van der Zon onder eigen naam worstenplankjes aan cafés, runt hij een bezorgservice via internet en verkoopt hij broodjes voor de deur.

„Na mijn studie commerciële economie belandde ik in de sales. Toen ik voor mijn werkgever wereldwijd kantoorruimtes verhuurde, vernam ik dat twee ooms de slagerij van de hand wilden doen. Ik heb ontslag genomen en

de door mijn opa begonnen familiezaak gekocht na overleg met mijn net op die dag van onze zoon Rens bevallen echtgenote Eva.”

De zaak houdt moeiteloos stand tussen supermarkten met hun kiloknallers. „Op zaterdag staan we hier met zes medewerkers.”

### Lofdicht

Het mooiste compliment van de clientèle, een lofdicht van vaste klant Nico Dijkshoorn, hangt in de etalage: 'Ik woon één dag in Leiden en koop vier tartaartjes bij slage-

rij Van der Zon. Dan de vraag. Wil meneer misschien een stukje worst? Ik ben opeens 45 jaar jonger. Ik draag een korte broek en sta naast mijn moeder. Wat zeg je dan tegen de slager? Alstublieft slager Van der Zon. Nee Nico. Zeg het eens netjes. Dank u wel slager Van der Zon. En dan. De worst. Warm’.

### Vakopleiding gebruikt nauwelijks echte varkens

## Hou 't KORT

Bert Dijkstra



### Logisch toch?

Nu Rijkswaterstaat met gezwinde spoed overall 130 km-borden in de grond heeft geduwd en zelfs de groene Volkskrant na 'n mini-enquête moet toegeven dat Nederland gas wil geven... Nu de ANWB met 'n meldpunt komt, om duidelijkheid te scheppen in het doolhof van snelheidslimieten... Nu wordt het tijd om even mee te lijden met de autootjespesters van 't milieu.

De Sappes van de natie, zeg maar, van wie we na een vlucht naar de zon ter compensatie madeijfjesaadjes moeten strooien langs de polderbaan van Schiphol. Liederen die roepen: als u zo nodig 130 wilt op de 10 banen van de A2, dan alleen 's nachts, want dan hebben mens en natuur er het minste last van... Liederen die roepen: als u zo nodig 20 kilometer harder wilt op de A10 bij Amsterdam, dan alleen overdag, want dan hebben mens en natuur er het minste last van.

Nee, over die kromme logica hoeft u niet verbijsterd aan te kloppen bij 't ANWB-meldpunt. Toon 'n beetje begrip... Als groene drankonten niets meer te zeveren hebben, pas dan raakt de natuur écht leuk van slag.

reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

**De Telegraaf | SHOP**

## SCREENGUARD APPLE IPHONE

- De beste bescherming voor uw iPhone scherm
- Zowel voor de voorkant als de achterzijde
- U behoudt het maximale bedieningsgemak

**ALLEEN VANDAAG** VAN €29,95 NU **€9,95**

**NERGENS GOEDKOPER OP = OP**

Bestel snel via [www.telegraaf.nl/webshop](http://www.telegraaf.nl/webshop)